

Kære Familie! Den 23-8.

Mange Tak for brevene.

Jeg bliver nød til at skrive med det samme da jeg synes det er dumt at lade den med held og til Høve.

For vi har nemlig forpagtet en Stølle på den drevne altså som Restaurant selvfølgelig den er helt ny istand og den er rød med røde og hvidevinger og sønd hal så er der fisk og anden sal fra og så har vi køkkens i stuen og vi bager der og vi klokken da vi åbner fra søndag og vi glæder os alle til det. Der hører et hus med som vi skal bo i men det er kun til omkring 15 september og hvis nogen skulle få tid lyst eller lystighed så er det "Høve Stølle" fr. Anas. Spælland det ligger ved Lysø Bugt. Bente er udbetalt men vil med og servere i sommer så håber hun at lidt af det kan gå uden om skatten og Annes bager med. Pseud-Erik har fået glæde fra en gård på 50 Tland

og den stødes lige op til Møllers
så vi tænker det bliver sidste
gang vi kan have dem om os
så vi må syde det i sommer.
Bare jeg så kunne få lidt flere
kræfter men det kniber lidt
med det efter den omgang med
halsen. Men min Læge sagde til
mig at min eneste opgave i som-
mer var at gå og se godt ud men
det kan så sandelig også være
anstrengende men det regner han
altså ikke med.

Men jeg er glad for at vi ikke
skal sejle i år.

Liets små og store glæder skrives
i Hassagerdal hvor den unge betik
sukha det små høre ind under
de små men, så kom Paul i går
og siger så er det leveret til
Møllers, og det er betalt, ja se det
synes jeg små høre ind under de
store glæder. Og så skal man være
glad så længe man bare har

et daglige brød og et noget mindre
godt helbrød.

Den eneste der ikke er så glad
for at vi bager Høllers er Lennart
han skal jo passe sin skole men
han har sit faste pensionat
så han lider ingen nød og han
far ja også ferie.

Nå jeg må slutte for denne gang
med de allerhøjest hilsener til jer
alle rader rundt. Børnene

Paul og Hanne.

P. S.

Mit hat er monlig. Når nu jeg
siddet hos Danneforsør og så pløj
jeg so fluer med et smæk.

Det nok som ålen sagde man
må sige sig. Og det kan jeg
heldigvis stå igen for jeg tabte
11 Pund fra Hospitalen.

af endt. A. 24-4. 58.