

Tårs dag den 14 Marts,
ja undskyld mig 17 dage.

Kære hele familie!

Mange tak for alle brevene.

Forsår - Sommer - Vinter og Vår

det synes mig knapt at legen del når.

Men skidt dog med det når bare den kommer

for vi når den bræle sommer.

Vi er stadig væk meget glade for vores
dyrlige hæs og der er mange som
giver os vel.

Poul har lige fået kørekort så vi
lejede en bil i to dage den ene
dag kørte vi en tur til Mørlose
hvor at se den store gård som Poul
havde været fra som dreng og se hvor
han gik i skole, og så spiste vi vores
mad i skovens udkant i den dyligste
sol man kunne tænke sig. Og
børnene havde fået lov til at
snykke fra skole ja det vil sige

Prent - Erik sagde det bud at tage
sig en fridag men det var en virkelig

god. fridag, og ^{så} kørte ^{vi} om Skullelev
hjem det ligger Lænd - Eriks
ferie - hjem og der fik ^{vi} så kaffe.
Skæste dag måtte børnene jo i
skole igen, "ov lod det i kor", men
de rakte dog alligevel rigtig god
tur da de gik hen til Slave -
anstalten som de siger.

Vi tog turin ned til Væggerløse
og spiste frokost og derefter til Vording
borg og fik Kaffe og så hjem igen
det var en herlig tur med
masser af solskin ja det ville nu
være rare med en rogn men da
man ikke kan få både og fik
vi altså tur.

Vi har da endelig set en lille
smule til noget af familien
vi havde besigt et par dage af Pige
og han bliver man altså i godt
honor af at have, og så har
Günver været her et par dage, og
Dines havde vi fornøjelsen af i en
måned og Lænd - Erik savnet
ham for det var ligesom som om

han havde fået en stor-bror.

Ja nu skal han jo fra landet så får vi se hvordan det går men han har magtig lyst til det og man siger ja det er lysten det driver værket og det frasser jo også. Og Bente er begyndt som barnesilje - elev den 1. december 1956 - og hun er meget glad for det barn er nogle dejlige nogen at arbejde med siger hun. Og Annelise vil enten tegne eller i huset så nu kan hun komme en tur i huset først så kan hun se siden an. Nogle venner af os har inviteret os ind i Folketeatret og se „Den gale fra Chaillet“ med Bodil Thesen og det skal være noget så godt.

Vi har også haft os en dejlig ferie fra otte dage og den tilbragte vi hos Erik og Lise Lebel det var dejligt og sammen med dem så vi i Århus „Arvenik og gamle Knudinger“ det er altså det sjoveste stykke jeg har set vi to så kærene billedet. Nu vil jeg slutte med mange gode hilsener til store og små gamle som unge. Paul Stamme