

Kære Alle

Saa lidt nyt herfra, vi har det meget
godt Alle 5. og vi er mellem di tilfredse,
(som skrivit skrives) det er den
rolige tid for os, der er ikke saa
meget at lave udenfor, jeg har været
i Skoven efter Grannen og Grantræ,
saa skulde jeg prøve om jeg kan
faa lavet et La-højn af det, uden
om Haven, for Inger betager lidt over
at hun ikke kan holde Blomster
til den friske vind som er her,
Inger gaar til Sykursus i Vinter, det er
noget med Broderi, det er noget med at
talle og say en hel del, i dyb tavshed,
saa lige paa engang, saa snakkes hun
dumt, og saa til at pille op igen,
saa det har hun da noget for sig selv
af, og Venkenen varer da lidt inna;
i Aar er hun ogsaa fri for at hjælpe
med at tanke; for vi er 4 nogle
i bykter som har købt et af de gamle
Fasikerørte (mest gammel) saa er
Konerne fri for at hjælpe til, det
gaar ogsaa meget godt (uden Damer)

Vi havde selv et lille Tankvask med
Præser, det byttede vi med en Gummis-
vogn; det var dejlig med my vogn
til alle de høer vi havde i Aar;
med Besætningen gaar det meget godt,
vi havde 197 kg Gøds i gennemsnit, efter
Folkes tal, er det for lidt, men det
er den gamle som er ringere; vi har
solgt 70 smagelse i Aar af 3 Gøds;
det gaar ogsaa an. men Støvne det
er ikke saa godt, det er da godt vi
ikke har flere end vi har 50 stk;
der kommer vi til at have my
Besætning; saa har vi været paa Venbers-
ferie i holdvis. først var Peter og mig
afsted, saa Alborg og Inger, og nu til
sidst Ida; det kan ogsaa ^{gaa} paa den måde
og saa faa det passer her hjemme.

Saa en Stivers til alle
fra os her i Egeby

Inger og Svend

Absent 25.1.1957