

Kære allesammen!

Ja vi siger Tak for Bogen og alle de
Hilsmener der er der i. Ja nu er det snart
fuld og jeg skal have Bogen afsendt, og nu
var det jo det aller nærmeste, som Frideric
sagde, "du kan jo ønske dem en glædelig
fuld allesammen, men det vil jo blive
lidt underligt for dem der er sidst i
Rækken. Ja, det er rigtigt som Frideric
skriver, at det har været en underlig Tid,
særlig den sidste Maaned; men nu er det
da ligesom, det lysner lidt igen, og med
vore Gjæne, saa had os haabe vi faar en
rolig fuld. Som det ser ud i Gjeltekken
kan vi jo ikke ønske for mere end en
fuld ad Gangen.

Det er nu ellers rart at høre fra saa
mange tilfredse Mennester, som det er til-
fredset i denne Bog, selv om der er lidt
Gjensvælgthed hist og her, er det dog
Smaa Ting. Men saa maer jeg heller gerne
mig det jeres Udbald, er og ogsaa udbaldte

min Tidfreds Med. Vi har det godt alle
og er hver for sig glad ved sit Job.

Poul fik sin første Elevplads paa Postkon-
sulet i Skarbak (nede ved Pinnis) og er
efterhaanden blevet særdeles glad for at
være der, han er glad naar han kommer
paa en Week end, og han er glad naar
han rejser, saa det kan jo ikke være
bedre. Han har store Chancer for at
komme til Middelfart til næste Aar, naar
han skal flyttes, og det vil han ogsaa
gerne (alldaa til Middelfart)

Helge er ogsaa veldig glad for sin
Plads, selv om det somme tider er
noget lange Dage, naar der ekstra skal
gøres Vinduer og bedre bühner det jo
ikke er det godt. Han er ogsaa glad
ved sin Plads, (i Skolen) ja, han er
ogsaa glad ved den hjemme; men der
ligner jo langt mere over paa hende, naar
Vind er oppe at hjælpe det paa Laboratoriet,
men Poin har jo ikke Skade af at have
noget Pligter. Helge og jeg var ellers
paa en Cykeltur i August Maaned.

vi skulde ned ad se til Poul i Skarbak.
og vi havde Opmærksomhed med (Vell. Proviant-
Spisegæjer og destils) Vi dog Turen over
Rødding, hvor vi overnattede hos Ejner Wind,
et Llad jeg har tjent, og desfra til Ribe
hvor vi var et Par Timers Tid inden vi
dampede af til Skarbak. Der var vi saa
et Par Dage, hvor vi blandt andet tog en
Tur til Rømnis en Eftermiddag hvor Poul
havde ^{fri} Turen som Poul havde været hos,
synes det var synd vi skulde ligge i
Vell. og da han havde et godt Værelse
skulde vi absolut ligge i det, saa Vell. saa
stedigt nok paa Lyden. Fra Skarbak kørte
vi over Løjumkloster, vi var inde ad
se Klosterkirken, og desfra til Brogerland
hvor vi overnattede i Vell. Turen gik desuden
igennem Dybbøl og Sønderborg til Mommark,
og med Værgen til Faaborg, saa dog vi en Tur
ned til Skov i Horne, hvor vi kom paa et
beligt Tidspunkt, de manglede et Par
Mand, til at hjælpe med at høje Korn, saa
hjælp vi ham, med at han hjerte os til
Midtelfart om Aftenen, saa vi da fik Gæde

Sid Aften kaffen, Skels Hone var med.

Det var en dejlig Sommerferie!

Og nu skal vi dit at have Juliferie, ja
Vedem gaar. Nu vil jeg ønske for jer alle,
at i maa have det lige saa godt, som
jeg har det, saa ved jeg i har det godt.

Kærlig Hilsen fra os alle her.

Frída og Henrik