

Kære alle:

Ellers tak for brennen i bogen her og så rigtig mange tak til alle jer der kom og fejrede Jørgens fødselsdag. Bogen var god. Jørgen var i sit bedste humør og når så alle kommer med jeres kan det ikke blive andet end godt. Tak. — — — .

Jer er tiden siden sidst gået med en meget brats og kold vinter, arbejde med dyrerne og med og holde varmen og holde på varmen, og endnu i dag er det hundredels af det i den værste vinter fik vi 325 små kryllinger, da vi var meget inde bar vi dem over marken, men de har klaret sig forbausende godt.

Som de fleste af jer ved døde mor sidde efterår. Nu har vi så fået noget mere plads, en stue mere og et gæsteværelse med to senge så nu ved I vi har god liggeplads hvis I får lyst til en tur her, men det er jo nok bedst med sommertid for i vinter har nujen været ikke været god.

He og holdt sig på Tasinge i vinter og bliver der nok og på den første del af sommeren

Senere skal ^{hans} viid som soldat, hvor udes endom
ikke, så det er spændende. Lisbetke bli far-
dig præ efterskolen til april og skal så begyn-
de præ forberedelse til præliminæreksamen.
Det er et præ 2 års kursus, som vi håber
hvor han klarer, men strengt bli det jo
nok præ den tid. Kurset er i Ringø og det
skulde være godt, forstuder Nannigård Pedersen
er en meget dygtig mand og så er det jo
bare og koster præ men gratis er det jo ikke for
os præ landet og den nye skolelov gik ikke
rigtig. Nann er stadig i samme hjem i Bylborg
og hvor kommer hjem præ torsdag, men mærke
skal vi enkle for nu skrives de jo og så er
det jo galt med benene til hilsene. På lørdag
skal vi ned til Tude's fødselsdag og præ det
kan blive besværligt nok.

Så vil jeg slutte med de kærlikke hilsener
til jer alle fra os tre her Lisbetke
Jenny
og Lujrid.