

Over Holluf 17/2 - 3/3 1956

Vi, så nåede den omgangen rundt endnu engang, ja ja, det er da kun alle måneder siden din var her sidst. Vi havde en dejlig varm, men lidt for sommer, med masser af solskin.

Om det er disse dages mange kuldegrader der får mig til, at tænke på sommer ved jeg ikke, men gode varme minder er altid godt selskab.

Vi besøgte Ellen og Folke en dag mens det var godt vejr og tog samtidig en tur til København for, at besøge familien der.

Hanne og Poul var startet optaget af farten på Øresund, så besøget hos dem klarede vi med en halv time på kajen, meget praktisk i dag har de vel nok bedre tid.

Det har vi også, men vejret er ikke så indbydende, så vi bliver hjemme i varmen.

Rust og Åkerel var vi til besvær et par dage nå ja, det meste af to dage gik i Zoo-haven Tivoli, Røde Tårn m.m., så det var næsten kun om aftenen vi var i Lyngby.

Det har gaaet godt med handværet indtil
midten af januar, men siden har der
været stilhed, for midt vedkommende da,
men siden går forbausende godt alligevel.
Så arbejder jeg lidt for egen regning og
lidt til os selv, det er meget godt, at
have tid til det også.

Og så har vi jo haft nogle runde fødsels-
dage. Jørgen gik jo ind i de voksne
rekter med fuld musik, eller sang,
var det vel, det var meget festligt og sjovt
så mange søskende turde tage tur på
den tid af året, men vejret arbejdede sig da
også nogetlunde den dag.

Varre var det til Master Deas fødselsdag,
21/2 da var Eli og jeg for engang skyld
hæddig, vi tog toget til Træherd og til
føds. det sidste stykke og returnerede på
samme måde. De blinde gæster måtte
have skovl og levende hestevædder til hjælp,
det lille stykke privat vej ned til gården,
men de har sikkert mødet sig stoværet
alligevel. Eli og jeg ønskede dem god arbejds-
lyst da vi gik til toget. Og hermed
hilsen fra os i Over Halluf. Eli og Svend