

Over Halluf sidst i Juni

Jeg har læst de forskellige bidrag
og fundet guldgrube hist og her.
Selv om Henrik ikke føler
af gravene som en byrde, mener jeg,
det var godt vi fik Hedebevarelsen og
forslaget kan vi nok godkende.

Trinden har ordet, skriver Ingrid, ja,
hvornår har de ikke haft det.

Det er rart, når man som Stiel, også
kan se de goder der findes ved næsten
enhver sag. Ja, det var morsomt, at
mødes i Hillinge, men det blev jo
ikke til ret meget snak med hver
enkelt af jer, dertil var tiden for kort.

Hes har vi det godt, jeg er glad for
mit nye, gamle arbejde, det var vist
flytningen af Jørgens svinesti der gav
det sidste stød i den retning,
jeg tror det var et godt stød. Eli er
også helt godt tilfreds med det.

Siden majdag har Dara forsøgt sig
som købermandsekspeditionsleder,
prøver til ord, hvad det så siden

ender med, det må siden vise.
En dag i juleen var jeg ude at besøge
nybyggerne i Egeby ved Østerup.
Ja, det er endnu folk, der har mod
vil, at gå i gang med opgaverne,
selv om de er vanskelige nok.

I år har jeg foruden det sædvanlige
julebrev fra farbror Kiels i U.S.A.
tillykke fået brev fra hans søn, der
er Præst og da han ønsker, at I alle
skal læse brevet, sender jeg det med
bogen rundt, det er meget interessant.
Da billedbogen silsyneladende ikke
fornyer sig, vil jeg foreslå Frede, det
er vist ham, der har anskaffet den
at henlægge den et par omgange, det
sker der ikke noget ved, og så kunde
vi måske blive fri for, at hente den
i Odense, da den mindre vægt kan
bevirke, at Posten skal tage pakken
med ud til os. Det er godt, det ikke
var i år, vi skulde til fødselsdag i
i Virring, fy for et blæsvejer.
Og hermed være I alle hilses fra os
her i Over Halløj. Eli og Svend.

20. 14-6 at. 28-1-54