

Kære allesammen.

Jeg sidder her paa min ensomme Post her
med Broen og skal forsiige at skrive, her skulde
jeg have Vid og Ro til det. Det er godt nok med
Viden; men det er saa som saa med ^{Roen}, der er noget
der afleder ens Tanker hele Viden. Saa ringen Mitter
og vil tale med mig, saa kommer Politik og skal
have fat i en Bit, der er skædet, eller en forday-
dig Vys der er efterlyst, saa kommer der en Bit
med Kuabum, eller Restauratør Petersen kommer
ud og sidder og snakker, som me bliver en hel Tæppe,
det sker ogsaa Gæster kommer et Rand her op,
saa Viden gaar saameget godt; men lidt faar
man da puen det ind imellem.

Det glæder os, at i har det godt hele
Vejen rundt, det samme er ogsaa Tilfældet hos
os. Vi har lige faaet Poul Randers med; men
det ved i vel. Jeg synes vi havde en dejlig
Fest, vi var selv godt tilfreds, spøjger man
Gæsterne, er de jo altid høflige.
Viden kan liggende at arbejde uden for

Hjæmmet igen; men denne Gang er det samme Sted som jeg, kun er en flink og villig Laboratorier. og tillige Oprasketone, vi har nemlig saa snart paa Laboratoriet i denne Tid, nu har Bønderne faaet deres Kær paa Stald, saa er det lige Tiden at faa dem undersøgt for Skypdetokter og tillige undersøgt for flæsedyktheden, saa er det ikke noget Spødt af ostek med Penicillinbehandling.

Landmændene faar efterhaanden mere Interesse af at faa Skypdetokterne undersøgt, og at det betaler sig, er jeg ikke i Tvivl om. Alle de store Gaarde her omkring faar deres Kær undersøgt hvert Efteraar, og de mindre Gaarde følger godt med.

Bege vore Børn er paa Theater i Odense i Dag med Skolen, ja, der bliver gjort noget for Børnene i Dag. Det var ikke i vore Barndomsdage, vi kom paa Theater med Skolen og rejste Landet rundt paa Udflugter, nej, vi maatte nøjes med at gaa det, - Tankerne, saa - hver Tid sine Synspunkter, vi var i hvert Tilfælde lykkelig med vore Tilværelse.

Kristine og Søren stønner noget om

Præsning og Betrosning af Vars og Allers
Lær., og da de søger del op, vil jeg gerne
meddele jer Bøkers og mine Synspunkter
angaaende det Springsmaal.

Som i maaske ved, blev der nogle Penge
tilovers fra Allerss Begraabel, jeg kan ikke
huske i Dag, om det var 80 eller 90 Kr.; men
det er underordnet, da det er saa mange
Aar siden. Bøker og jeg har lavet et Over-
slag over, hvor meget vi bruger om Aaret til
Graven, og det beløber sig til ca 35 Kr.

Krans og Blomster til gud, lidt hvide Planter
om Foraaret, Blomster til Paaske og Pinse og
hvad der ellers kommer, vi har jo ikke de store
Haver med Blomster hele Aaret. Det er all
all ikke saa mange Penge, det drejer sig om,
saa det kan udelagge Bøkers og min Økonomi,
det er lige saa meget Principiel, det er jo dog
en Ting vi er fælles om, vi har hver især lige
meget at sige dem Tak for.

Svend skrev, at vi kan komme med et
Forslag til en Ordning angaaende Fordelingen
af Bygderne, (hvis det kan lades saadan)
og da mener vi, at det vil være det bedste,
om hver gav 3 Kr om Aaret, hvem af os i