

Over Hølluf

5-9-53

Så er det siden bogen bliver flyt igen, men farinden må jeg sige mit Kapitel. Ja, bliv ikke utålmodig kære venner jeg skal fatte mig i kærhed, thi efter et kornsammen, som det, vi var til hos Tite, kan der ikke blive meget til siden her. Jo festen var festlig, og turen ud og hjem gemytlig, såvel far og far som afkobn og øvrige slægtsning. Far farbror Jørgen var det sikkert en lise, da turen var endelig afviklet, hans telefon var ikke kald en time de sidste to uger for turen. Thapundrup, Grøbak og Nyborg turistfart, klar, ja, Nordtorp, Sdr. Næst, vi skal til Virring, den halve slægt, ja, og et par stykker med børn. Svaderen glødede og Jørgen konfererede, de kaldte fra øst og vest, klokken kimer sig hos og så, — kom vi endelig afsted. Mit arbejde hos gartneren slår op til august, men blev ej derved arbejdsløs just, for Jørgen

han flytter sit grisehus længere mod syd,
dermed går der dage, vi arbejder med lyst.
Et skillerum flyttes, en part blir fjernet
og erstattet med mur, når det arbejde er
færdig, der kommer et nyt.

I denne sommer, vi dage har haft, som vi
tanke os en sommer skal være og
flere søndage ved Tjørnminde strand,
i skriv vi mindes barndommens dage.
Sister Titi berører emnet, fædres grave, deres
vedligeholdelse, som, efter hendes skrift,
bekæmpes af middelfarterne alene, ja, det er
jo ikke meningen. Byrden må fordeles,
men ikke ved tilfældige tilsted, enden ligelige
faste bidrag årlig eller et års vedligeholdelse
skiftesvis ruden rundt. Et af middelfarterne
giver os et overslag og administrerer fonden.
Unge mand, fat dig i korthed, kvinden har
ardet, og så er det ikke nemt, at komme til.
Med hilsen fra hele familien meldes alt vel her
i Over Halluf

Eli, Svend og børnene