

Vording d 21-7.

Kære Familie!

Tak for Brevene, og Tak fordi i saa flidigt imødekom vor Indbydelse. Det var dejligt at man saa mange samlet. Næste Gang vi skal samles, skal vi saa ikke samles i Strub, med Madkammer og Badetøj, saa kunde vi i gang igen mere og mere gammel Glæde. Tiden siden i var her, er gaaet med Bedstemors 75 Aarsda- den Guld (som var lidt i Dødt) og med Damer Dagen efter, saa eller Bæftning og Lyftning, indimellem Besøg af forskellige Heringer samt Besøg til Gæster, en Tur til Fællestøbet i Odense, Paa Udflygt med de gamle, og nu i Forægt dit Bryllup ved Svends Lort og Svoger i Frankrig, dens mors Datter blev gift med en Fyrbo fra Sandhals Lynise. 3. Søndags havde vi Bedstefars og 3 af Bedstemors Søsken med Mager.

3 Gaar tog vi til Saksild Strand, Sparekassens folkene
var Indvandede ved til Bygholderens de feriere
i Sammenhæng for Tidens mere i Dag er jeg
slet ikke oplagt til noget rigtig, det kan
regnes i Formiddag, det er helt godt Vær
me og Lurel kan begyndt at blive fra.
Vi har haft Regn og Hummervej længe
men det kan i vel også, naar ja det
er maerke kun en halv Enes Dage, men
det er også nok, naar Karnes ligge saa
meget ved. Jeg har hørt en lille Fugle
sænge om, at det du bliver ~~blev~~ ved
Mord og Tan Grave, sørges Herrens og Suker for
Jeg har saamen aldrig rigtig tænkt paa det,
og maerke flere af jer har haft det ligesaa
for selv om Graven er lagt an skal der
jo da noget til af Blomster og Gran søg
Kanse om Viinter, alle ^{de} andre Grave er jo saa
rene, og det skulde være jo da også gøre
over, og er det også, men det kan sikkert
ikke gives uden Pengene, et Par Kanne om
Sars vilde jo da hjælpe lidt, naar flere
har vi da også ~~for~~ at give, naar men
det maa være især give sam de vil,
dette var blot et lille Forslag.