

Solr Næraa. Hyndelmisse 53.

Kære alle. Tak for alle Breve og Hilsener.

Saa er Turen gennem Selvaagiveren sluttet, og jeg vil saa begynde paa Turen her og saa er Ispøgsmaalet, om de begge bliver antaget og godkendt.

Her gaar Livet sin stille Gang.

Familien er blevet saa lille og her er blevet saa stille siden Ib og Karen er rejst her hjemme fra. Ib har det godt paa Snog høj Efterskole, han er glad for at bare det og noget at være optaget af, saa gaar Tiden altid saa godt. Karen lader det ogsaa til at det gaar godt med. Hun er valdig optaget af arbejdet paa Skolen, og kan ogsaa nok begynde sig sammen med de andre Børn. Hun var hjemme paa Weekend ~~en~~ Gang for Efterskolens ferien men det skulde vi nu ikke have gjort. Jeg hentede hende Lørdag Formiddag, men hun gæd da hun saa mig, og vilde naturligvis ikke give stige paa mig igen og først da vi havde skiftet Toj,

Odense begyndte hun at snakke lidt
og først Stridag Morgenen var hun rigtig
sig selv igen. Mandag Morgenen vildt hun
gødt aften igen Ingrid rejste med hende
men da de kørte over Lillebæltsbroen blev
hun bavs og kravlede ind til Mor og hun
gød ogsaa ved Moder rejste igen, men
det var kun til hun ogsaa gødt alde
af Loven saa begyde hun med de andre
Børn igen skrev Pleyemoder. Vi far Brev
fo Gange om Maanedes, enten fra Pleyemoder
eller Læreren i Børnehaven. Haven har
haft Skoldkopper og Maslingen der over
saa skriver Sygeplejessker.

Efteraars feber gik det lidt bedre
med, hun gød da Moder rejste, ellers
var der ikke saa store at mærke
paa hende, og nu hun var hjemme
paa Juleferie var hun helt sig selv
igen og da gjorde det heller ikke
noget at Moder rejste. De skriver
da ogsaa derover fra, at de har
aldrig mærket noget til at hun har
hjemme. Nu har hun faet et Stolegyr
men det skal hun jo prøves og til

at bruge, hun er jo i den alder
nu hvor de gerne vil lære noget.
Saa vi haaber hun kommer fra bytte
og glæde af det.

Elisbeth passer sin Skole her hjemme
nu naar hun jo ikke Ib til at drille,
og hvis det kan tørste dig Martha
kan jeg da fortælle dig at man bruger
N: 39 i Fodtøj og man bliver da først
12 Aar til Sommer.

Af og til kommer vi en Tur til Søllinge
og træffer der, den ældre Familie.

Henrik og Valborg naar det godt, de vender
Hans hjem fra Soldatbetjeningen nu til Mork.
Moster Anna og Rasmus i Ollens er da
saa raske, at de kan passe dem selv.

Moster Lea bor stadig i Røstinge lige
mild og smilende som altid, men skæfterne
bliver mindre, og Moster Niine bliver jo ogsaa
ældre, ligesom alle vi andre.

Hermed sender vi de kærtegne
stikener til eder alle fra os her i
Søh Næssa. Ingrid og Jørgen.

Kærlig hilsen fra
Elisabeth.