

Over Holluf

To Henrik, jeg dyrker grønsager igen i år og jeg er faktisk snart helt specialiseret i blomkål, agurke og meloner, i forstener har jeg endnu kun drevet det til indsynding af den far sat siddende frugt. I disse dage plukker vi daglig ca. 1500 agurker og 1000 blomkål og derforuden skal planterne passes med bestrøring og vanding, så det er noget for gartneren, Hans kone, Karla og jeg, at se til hver dag, men jeg kan lide arbejdet, det er hovedsagen. Dora er færdig med at gå i skole, hun går til prækt i sommer, og arbejder hos naboerne her omkring, når der er noget hun kan hjælpe til med. Birthe har overtaget skolegangen efter Dora og synes godt om det, men hun er det væk lille asen

til, at kræve penge til sparemarker,
det skal helst være hver dag.

Det ville i skole sammen med Birthe
far, som han sagde, så kunne de dog
følges ad, men I kan må vente til
næste år.

Konfirmationen på Falster nøjes vi
med at tænke på, vi syntes ikke
vi kunne komme afsted denne gang.
Måske der bliver bedre lejlighed til
en tur til Sydhavsøerne senere hen.

Eli har købt en ny vandrebog,
som vi sender med nu og som
vi venligt beder Tjergen og Ingrid
skrive første kapitel i. Den gamle
her lægger op, når den kommer til
Ælders præsidenten i omgangen.

Ja, tro mig, om i vil, det tager skam
tid, at fremskaffe en så vigtig
protokol, særlig når bestillings-
nummeret er revet af, hvem man
har været fiffig.

Pik skriver, Gunvor prøvede om
hun kunne valse telefonmast

med hovedet, det er ikke sundt
for halsvedet, men vi håber for
jer, hun kommer over det, uden
varigt men. Her på ejeren lader
vi lastbilerne ordne den slags ting.
Jeg har haft magtigt travlt den
sidste måneds tid, næsten døgndrift,
derfor den langsomme ekspedition.
Og hermed være i hilset alle, fra
os i Over Holluf
Bli og Svend.