

Modtages den 7 April

Kære Alle!

Tak for alle Brevene og for Samværet  
med jer den sidste til Konfirmationen paa  
Falster, det kunde nu være morsomt, om  
vi kunde samles alle en Gang om Aars-  
men det lader sig jo næppe gøre. Aarsen  
gaar og vi bliver op ad, nu bliver Johannes  
50 i Sammen og næste Aar er det mig og  
i anden følger efter, naar man fylder de  
50, begynder Brevterne nu at svigte lidt.  
Vi har det ellers saa meget under alle, Gænnen  
er det da meget kedt med, selv om man  
maa en Del Glemme endnu, naar man  
faar for meget Arbejde inde, og man er  
for surt oppe om Aftenen. Men kan heller  
ikke undværges mere at vække Telefonselskabet  
med Brevet. Jeg har haft en god  
Vinter paa Engesholm, og nu efter Branden  
paa Brandbjerg, i Sammen har man  
Plads i Karballing ved Vyle paa en Gaard  
paa 80 Ad Land, og det lader sig man  
befinder sig vel. Vi har nu i Paaske  
haft Besøg af de unge Drangs fra Høbenhavn

de er meget søde at have, men det  
giver jo meget ekstraarbejde, det havde været  
lettere, om det havde været nogle af jer,  
du var kammer, og sikkert lige saa morsomt.  
Vi har travlt med Glæde, vi skulde gerne  
nå at blive færdig i denne Uge, det er  
også et gevaldig Foranstyr, det pludselig  
er blevet, det skulde være sødt om det  
blev ved, det danske Foraar er lunefuldt.  
Vi har i det sidste Aar faaet indlagt  
Benstrømer fra Danmark, og det virker  
sælden godt, Lægen tror ikke, jeg har  
brugt meget mere Brandst, end jeg  
plyn, saa det er jo godt, saa har du  
faaet hele Bismarck med dit Baderværk  
med Skaler i godt og vel du halvt  
Sids, der var Planen at faa Episcammer  
tagt ind til Brøkkens og faa et stort  
Skab der ogsaa, det skulde være færdig  
dit Paarke, men saa blev Lægen alvorlig  
syg, det er ham du har Skabene,  
saa maa det være dit man bliver  
rask. 7 Vennerstuen har vi maattet  
flytte en Del om da Kappeloven kom



reke og Radiatoren kam af, naar vi har  
faaet den rigtig Gylggekrog med Diran  
is till Boue og en Gyngestol som Luel fik  
det Gul. Nu i Sammen skal vi det af  
lægge. Tag op paa alle Udhusene, det bliver  
en roent Buegang, men det regner sig igennem  
det gamle. Vi har sigt, solgt vor for Gylste  
at den rigtig stue, det blev solgt det  
Hagsting 2800 Kr, det synes vi er en stor  
Pris paa den, men vi har købt 2 store Oldenborg  
i Hedes, dem maa vi give 4200 for, det  
er ogsaa en god Pris. Luel er sit Gjemmer  
mod, i Aften, de andre er gaaet til Ro, og  
nu ser jeg nok, jeg vil følge deres Eksempel  
3 Morgener er du borte en hel Dag, du  
vender af faa en Masse Lestille.

De kærteste Glimsma sendes jer alle baade  
store og smaa, fra os 3 her i Vissing. Kike

Apsend den 17 April.