

det kan jo drille som om tider, men
begyndelsesvanskelighederne er overstaaet, og
hvis er kommet godt efter det, og saa
sparer hvis jo Farmars Dengeving.

Naa, nu vil Ruth, bkesy snore & aften
saa vil vi gaa til Kajs, men inden vi gør det,
sender vi en venlig hilsen til jer alle
i Familien, fra os alle store og smaa

Ruth og Niels.

Modtaget d. 13/3 - 52.

Afsendt d. 14/3 - 52.

paa denne maade kan Bogen maaske gaa
2 Maanedes ..

Modtaget d 15-3-52.

Kære alle!

Mange tak for alle de dejlige Breve.
Jeg var lige midt i Stovvasken da bogen
kom, og jeg kunde næsten ikke styre
min lyst til om Aftenen med at læse

Jeg er begyndt at lye en Elektrisk Vaskema-
skine og Centrifuge saa nu gaar Stor-
vasken som en leg og jeg nyder det
ligefrem, og saa lyer jeg den sammen
med en anden Familie vi gives hver
fem Kroner for det, syntes i ikke det
er billigt.

At du ikke faar lavet dig en lille
extra indtægt ved at skrive Vers, Henrik
det forstaar jeg ikke. Men hvis du tror
at mine Brodre kun vil komme
herind for at se min Pigerinde
saa kan det være det samme, men
det haaber jeg heller ikke.

Vores Peder har været saa forkølede
& saa de har maattet holde Sengen
i en otte dages tid og selvfølgelig
begynder de ikke fra en gang
men kommer trissende lidt
efter lidt. Men Bente sad oppe i
sin Seng i Dag og havde det godt og
siger saa pludselig til mig, "stor
har du ikke nogle Strømper der

skal stoppes" ja man kigger jo en
kende og napper selvfølgelig Chancen
omgaaende og det var dejligt at faa
stoppet Drengenes Strømper alle
medens jeg selv gjorde rent i Huset.
Boerne har været i Bio og set
"Det gamle Guld" saa vi hører snart
ikke andet hele Dagen en, "Jeg har min
Hest, jeg har min Lasso."

Det er vel nok dejligt vi nu gaar
foraaret i møde, den anden Dag da det
var det skønneste Folskin kom Lennart
ind til mig og sagde, "Mor du maa
hellere strikke mig et par Badetruker
for det varer nok ikke ret længe før
end jeg skal til at gaa med dem."

Paa Lørdag skal vi et lille smut til
"Weslegård" og hils en lille ny verdens
borger velkommen. Det er Poul's yngste
Broder som lige har faaet en lille
Tige. Og næste Lørdag skal vi jo til
Falster hvor vi haaber at se en hel
del af jer. Vi er ellers raske, saadan