

gør hvad vi vil end til vi skal have skad
til skul kommer igen kl. 5 1/2, til første April
sender vi ogsaa Emily i Skole saa er der kun
Kaland tilbage, saafremt der da ikke kommer
flere? hvad jeg nu ikke haaber.

Rinde skal til Gladseend med Bogen, saa jeg
faar plukke for denne Gang, og med Haab om at
Bogen denne Gang kommer hurtigere afsted sendes i
alle de bedste Hilsener fra os alle her i Christrup.
skul, Martha og Birnne.

Kære Alle!

Ja nu har vi lige sidet og læst Bogen,
og fastnet os ved de stadig tilbagevendende
Petringer, om besværligheden ved at faa den
afsendt i rette Tid! Saa nu tag jeg denne
ja næsten overvældende Beslutning, at
skrive med det samme, saa i faar lidt
Respekt for mig ogsaa, lige som for Houborn.
Svend, ja, Og Rinde kiggede skam ogsaa
naget paa mig da jeg begyndte at skrive.

"Skvad", sagde hun, "vil du begynde begynde
at skrive med det samme." Ja der var
næsten ærefrygt i hendes Stemme (maa ske
lidt ironisk) det er jo ikke saadan med
Respekten der, for det er jo Konen der kender
blunden bedst. Vi har det ellers godt og er
alle raske og Livet gaar sin velvorte daglige
Gang. Nu har vi jo Forsaaret inde paa Lise af
Jas, og saa bliver den Harkhed, over det hel.
Jeg har ogsaa faaet Ordre af Pithi, jeg skal
have tapseret og malet i Loukammer og slaaet
noget Bellidee op, plus diverse andre
Smaa Ting, som skal laves. Pithi selv syns
sommer kjoler til Børnene, saa hun ved snart,
ikke hvor gammel hun er. Hun gaar ogsaa
paa Lykstræs, og hun er skam blevet helt
fites til det efterhaanden, ikke jeg mistenker
nok i Begyndelsen. Hun kaldte det Bites og
Mæg, og andre slemme Ting, ~~hun~~ naar hun
ikke kunde faa det til at passe og var
paa Rasenets rand, og jeg kunde næsten
ikke se hun paa hende, for saa skældte
hun mig ud, og hun lærte det aldrig,
sagde hun. Alen nu gaar det spid