

Nr Bjarb - 29-2-52.

Kære Allesammen.

Jaa blev det vores tur, til at skrive igen, Inger vil ikke skrive, saa maa jeg isag, vi har det godt alle, vi er raske, ja Inger hun gaar til Lase og har gjort det i de sidste Maanedes, hun har faaet noget Eksem, Lagen siger, det kommer af at hun arbejder i Stalden, saa hun kommer ikke til at hjælpe i Stalden mere;

for nu har hun faaet Lys og Radium i 6 Maanedes og det er ikke vak endnu, vi har talt lidt om at vi skal prøve at tage ned til Gladsbøl, der bor der en klog Mand, det man vare han kan bedre faa det vak.

Glenne kalder mig Optimist, det er man og saa lige ved at skal vare, med den Pris der gaar Og i dag, vi faar cirka 110 stk daglig, det er omkring 6 Kg a 3,20 = 19,20, det er lige vad vi bruger til Foder, men nu er vi saa heldig, at vi leverer Rugaag, til 35 Øre stk saa blir det 38,50 daglig, saa endnu gir lidt overskud, men vordan. Rejnskab staar naar

Årsat er omme, ved jeg ikke endnu, men
ret meget i overskud det blir der ikke;
vi havde lidt vanskeligheder i begyndelsen, Hædrene
fik de to gange, først da de var 6 Uger, det
tog 50-60 stk, anden gang var de 5 Maanedes
da gik en 20 stk til, og da vi flyttede dem
over i det nye Hus, klumpede de som men
saa gik der nogen ved det ogsaa; men der
blev da 250 Støner ud af det, saa solgte vi
de 50 ringer, saa slut holdet blev 200 stk.
og den 25 December gav de 185 Øg, saa helt
uden øvner er da ikke, nu er de gaaet ned
til 110-120, i Års havde vi Janekyllinger
med, men det vil vi ikke have mere, for det
er der ingen fortjenste ved, naar vi skal give
72 Kg for 100 Kg Korn.
Men vi har stadigvæk Høerne at passe ogsaa,
i Års har de givet 231 Kg Smør i gennemsnit
af 45, et godt resultat af saa mange, men ved
Høden af Falke, uha, men Års vi de ti bedste
saa kan vi være mid, de kan holde 300 Kg
til slut de Yderligste Hilsen fra os
alle her i Bjørn Herred og Yngre.