

Ravilde 5-2-52

Kære Familie:

Nu maa jeg se at tage mig sammen til at skrive, det kan jo ikke gaa at Bogen bliver ned laemt at ligge her. Leter om det er skæsten et helt da's siden jeg havde den sidst, skriver det med at finde paa noget at skrive om.

Hes gaar det ellers saadan med det gamle, med Edith og Luiges mor som halv invalider endnu, og det ses ikke ud til at det bliver bedre forebæring.

Jeg vil godt tro Folke, at Paarden skal være over os for at vi kan skrive; men jeg mærker nu ikke meget til den og skriv maa jeg alligevel for Guds vil ikke, Den 2 ~~februar~~ ^{februar} var vi til hundredaarsfest i

Hestekarren med spisning, underholdning og bal, mest gammel davs. Det var en god og morsom aften, min

det er længe siden jeg har danset så
meget, understøjet smadde da. også hænger
til toining da jeg kom hjem.

Klar mig for Folke med Hansum kan
jeg ikke, hverken med kg eller pris
paa gamle Høns. Kyllingen var
mislykket fra starten sidste aar.

og har heller ikke været højt oppe med
afgrænsningen i Vinter, ca halvdel med
sætte ud, saa vi har beholdt en del

af de gamle, jo der har vel en
god startkapital Lænd. Efter ureld
med de to sidste, har jeg nu

sat en ny Gytt ind, saa skal vi
se om det er bedre. Vi beholder

albummet her, i det midste til næste

gang, saa tages Posten vel vandrebogen
med, saa i er fri for at køre efter den.

Proregner de to damer, er vi ellers næske
allesammen, og hermed de kærtegn til
til hele familien paa os her paa

Christiansminde Gerde og Frede