

Heer alle!

Saa er det høj Tid at faa Bogen sendt, jeg havde ellers regnet med at faa den afsted angaaende, men det blev ikke til noget, jeg er kammern rigtig godt bagefter med alle mine Læger. Der, jeg har de sidste 4 Uger været saa plaget af Gigt, saa jeg næsten intet har kunnet, men gøis skal ordydet go, og kan man ikke bukke sig, maa man kravle, selv om det nok har set ~~af~~ lykkeligt ud samme Tider, nu har jeg været med Læge og faaet nogle Fritidspræparater for det, blandt andet ogsaa Jern for Blodproblemer for har, ogsaa B. Vitamin har jeg faaet, saa nu skal jeg være nogen hel ~~Truskel~~ igen, om jeg er det er noget andet. Vi har selvfølgelig meget højt ligesom alle Landmænd i denne Tid, nu melder Radioen regn igen, saa nu skulle de lige have det mest klippet af i dag, der er en Plet Gårde der bliver nok en moden og i der vil de helst have Traktoren på en Gang alle tre, men saa

maa Herken ; skule, men vi har kun en,
den anden er blevet halt, det har nu ogsaa
været et sølle Sammenvejs i Aar, men kender
vi nu saa Herken godt i Hus, vilde det være
dejlige, af Beskræft har vi haft en Masse
"Aar. Blev blivende der ingen af, men hvad
saa faar vi da heller ikke Altyd med et
pletke og sorten den. Grisen har vi haft en Del
Uheld med, vi havde faaet Tyfens imellem
den, var mest 3 to blev ked af Livet og
sagde sig det ad drit, det er hvad der
kan ske, eller har vi det gode Beskræft
har haft Guldbryllet i Aar den 5 Juli da
havde vi Familien kun 40 Stykker, jeg tror de
harde en god Sag, det var jo kun hos os
det stod. Vi har i Sammen haft en Tur til
Vensyssel, der har været en Barmraat fra Landbøys
skolen som har skrevet til hende Aar til
Juli, "til Sammen kammer vi og lersige jer" den
manden var det aldrig blevet til noget, for som
være siges, vi skal jo altid syde paa det din
Familie naar vi skal ud. (Ja de Brevindfalk
skal altid raade) saa nu kærtense jeg, saa faar
vi det Vensyssel i Sammen og saa blev det