

medtaget 7-4-51

Roskilde d. 20-4-51

Kære Familie!

Nu er det sød tiden med bogen igen, ikke over, det er først sidste Dag i Morsgen. Kl. er 9 og alle er gaaet til ro, sød der er ingen tid at forstyrre mig, jeg maa jo tænke med at gaa i seng til Kl. 11. Der skal jo fyres med Kyllingerne, og de danske Bræketter er ikke allerbedst at fyre med. Det med at rige til komer at hun skal skrive, har jeg ogsaa forsøgt, men hun vil meget hellere i seng, sød det fik jeg ikke meget ud af. Nu ser det dog vendelig ud til, at vi skal have lidt mere godt vejr, det er jo heller ikke for tidligt at jee sæden i jorden. Vi har de saa smaa begyndt, fik sød 3 Pd land i dag. Heri det ikke været til at komme i marken sød har vi de faaet andet til side, som jeg ellers skulde stjæle mig til i båret af sommeren, jeg har faaet staldene kaltet, det maa jeg ikke

sidste aar. Kælderen har de ogsaa
faaet en omgang. Vi fik Kyllinger
den 15 April, saa de er jo ikke saa
langt fremme som dine Fokke, jo jeg
fik da 2 Kyllinger d. 24 Marts, indruget,
men ikke opfyldt af en Due. En Høne
var fløjet op i Duekassen og havde
tagt to og dog Duen rugede dem ud
men maade den kunde hun ikke, de to
pøppene asenes, vilde jo ikke tage fra
men hun lod dem. Hønen har nu det
ellers saa nogenlunde, Luigermor har været
syg i et par Maanedes, der var lidt
lammelse i venstre Arm og Kind, men
det er da bedre nu selv om det kun
gaar langsomt fremad. Edith har jo
gaaet med leddegigt i 1 1/2 Aar og
har ogsaa faaet Behandling for det
men det er ikke blevet bedre, nu gaar
hun og ventes paa, at komme paa
Sygehuset, og faa en kappaføre sat ind
i Ryggen. Men skal jeg vel pyse saa
i faaet ikke mere denne gang. De kærlegheds
kilsener til jer alle. Jørgen Fleming Gerde
og Frede.