

There alle!

Så må vi læse igen, - det er jo sådan vi siger når vi har læst bogen og den har ligget og sundet sig nogle dage og Joergen så sender mig en bemærkning om at nu kunne jeg da have haft skrevet mange gange. Det er såværdt mest dette med og få ro. Og når så vi endelig får ro om aftenen er det næsten for meget ro, ja det er jo heller ikke menst. Her er det jo vinter og selvom det har været ti de sidste dage, er det ikke så meget af ^{vi} kan komme i gården, for vi har desværre en del det markarbejde endnu, først regne de det og efter det blev det frodt og da vi var gået af de steder meteorologerne kalder for ideale, har det ikke været megen tid der har været til og komme i gården. Joergen får så tiden til og gå med græsning af køer gøse og hule. Vi har en del af alle slags høns har vi ikke meget af men adelsgæs og ænder, så jeg har mit hunden dært, gæs og ænder er nemmere end høns. Det er også væk med en rolig tid.

Luund skrev noget om at de blev gam-
le ja det gør vi andre også og ja grund
af alderen har jeg knap haft det så godt
i efteråret, men nu går det lidt bedre.
Børnene blir også store, det er vel også et
alderdoms tegn, den 12 marts får Ib sin
sidste skoledag og så skal han hjælpe os
herhjemme i bedriften i sommer. Kirketh
rykker op i tredje klasse, han er en lang
gige af sin alder, Ib er også stor, statur
er lang, men tynd. Karen, Kirketh og jeg
skal til Fredericia på "statens børskole for
døve", der skal vi være alle tre fra 1. maj
og i tre uger, vi skal gøre om vi kan
lære lidt om hvordan de arbejder med de
døve børn, vi skal så gå i børnehaven med
hunde, det er det eneste vi kan gøre for hen-
de nu, der er 2 1/2 år til hun skal døve.
Vi har været døver og ved skolen og da
imidlertid forstanderen os døver som iver-
lens gæster i tre uger, det må vi jo ikke
sige nej til, når vi har sådan en lille gige
som Karen. Herhjemme får de min søster
til og gæsse huset og når så Ib også er her

må de jo nok kunne klare sig. Onsdag
den 21. Gyre smoder Lea sin 70 års fødsels
dag, hun er i Ryslinge til over middag, men
om aftenen holder de gilde i Søllinge hos
Valborg og Henrik, de har bedre glæde og
Valborg kan bedre tale al den hertilhørende
som sådan et gilde medføre, vi er da også
bedt med og glæder os selvfølgelig, det er vel
morsomt at være sammen med de gamle
i familien en gang imellem, ja de yngre
med for den sags skyld. Det kunne jo være
noget af jer også så det vil den dag, så er
det nemmere at tage til Søllinge ind til
Ryslinge, vi skal nyde roen bedre med natlogi.
Når vi er sammen hos fatter Henrik i S.
syringer vi gerne denne her: "Så kan gammel
venstokale rent fruga; — . . . det skal det jo nødvendig
følger hvad vi hører hos Martha så fæl
den her dring som de længe har ønsket ja
til lykkel med ham begge to, det er jo vel
indt. Hvad siger du nu Niels?
Vi har nemlig Grethe i rummet og Henrik og
Trida det var morsomt og se jer og barnene
tak for indt. Nu er det med og være spise-