

til eder alle; mest om at i er  
raske og har det godt. Ingrid og Jørgen.

Middelfart 14/12 49

Kæm allsammen!

Ja, det var jo det nemmeste, at skrive  
lige som Svend; vi har ingen Kær, Hede eller  
Landsby, saa der er ikke noget at skrive  
om; men hvad - lidt kan der jo altid blive  
at skrive om, selv om det ikke er særlig  
interessant for andre, saa skriver man lidt  
alligevel. Ja hvad skriver man? - Vi har det  
godt alle fem, Børnene vokser, bliver store, vi  
andre bliver gamle; men heldigvis ikke mere  
end vi selv vil, eller rettere, vi er ikke ældre  
end vi selv føler det, jeg kan ikke forestå  
jeg allerede er 42, Alderen trykker mig ikke;  
men det kan jo hurtigt komme an.

Der er jo noget om det, som Midler siger  
at jo ældre man bliver, des hurtigere gaar

Viden. Vi har ellers travlt paa Laborato-  
riet for Viden, men har nu begyndt at inddeli  
de hussens Skulptorkobber i forskellige Grupper,  
Typebestemme dem, et interessant Arbejde; men  
det kræver lidt Stordrud, inden vi naar at  
blive <sup>sat</sup> mid i det. De skal saas ud paa flere  
forskellige Slags Substrater og Bouillonopløsning,  
Møller har været paa Serumlaboratoriet i  
København og andre private Laboratorier og  
studeret, og hver Gang han kommer hjem,  
begynder han at holde Foredrag for mig om  
Styppemat, Marit, desentis, Funlin, Blaa Farve  
misfarvet o. s. v. Jeg aner jo ikke hvad det  
forskellige er for noget; men jeg bliver jo  
pligt skyldig efter og efterhaanden lærer man  
det jo. Han kan ikke rigtig forstå, naar  
han er oplaget (altsaa - naar han er oplaget af  
en Ting, er det jo ikke paa saadan almindelig  
Maade, som vi andre almindelige Mennesker.)  
at vi andre ikke er det ogsaa, saa derfor  
lader jeg meget interesseret, naar han fortæller  
dis, og til sidst under det med, at man  
bliver det. Det er ellers ikke altid lige  
morsomt, at arbejde sammen med ham.

naar der er saadant noget nyt, der skal  
proves, det er ligesom at gaa i et Knudhus,  
lige naar en gang eksplosivt var far, saa er der  
et eller andet, der er bleven vak eller noget  
han har glemt og varme er det, hvis det er  
noget jeg har glemt. Det er nu med ham  
der glemmer. Forleden Dag han havde en Klo  
der havde faaet Kvelningsfeber, han skulde om  
og pumpe den, han havde koegt Slanger og Vrejs  
den skulde have Kalk ogsaa. Han var gaaet ud  
med det han havde koegt, saa opdagede jeg, at  
han havde glemt Pumpen, og jeg bagefter ham.  
"Naar! ja jeg kunde nok tænke der var noget  
"jag havde glemt. Hvis smit Stovet ligger der  
inde ogsaa, saa ka og Toppat det ud!" sagde  
han. Det er ikke altid naar en hvis Komite  
naar han optraeder, men man skal laere ham  
at kunde, for end man kan se den.

Med Hensyn til Landbruget, glemmer jeg  
det ikke helt, det sker da jeg er over naar Gaarden  
og tage et Vap med, og Foderballen til Roiner  
kan jeg da altid faa Lov at regne ud.

Den første jeg regner ud, efter at de  
var kommet par Stald viste, efter at vi havde

gjordt og hvad de havde at føde med,  
at hvis Ko kunde faa i Grovfoder 8,5 Foder-  
enheder og 660 g Rensættelse, <sup>altsaa om Dagen</sup> saa det er et held  
godt Grovfoder.

Det kan nu godt være Svend, du faar Lov at  
vente længe hvis du skal vente paa at Prisen  
falder paa Landbrugs ejendomme, der er ikke  
nogen Sandsynlighed for, at de vil falde for-  
lødig og falder de, er det paa Grund af nedad-  
gående Pris paa Landbrugsvarer, og saa er der  
heller ikke saa meget med at begynde.

Nu, det er ikke altid ment at ride hvor man  
skal hoppe ind i Sjøpudebord og hvor man  
man skal hoppe ud igen, der er jo nogle der  
aldrig hopper i Snoren og det kan være du er en  
af dem, jeg er i hvert Tilfælde ikke, men hvad  
det gaar jeg alligevel.

Vi havde besøg af Vith og Levd og bygge  
Børnene for nogen Tid siden og da var Vith og  
jeg inde ad Læse paa Marie Jesperen og fortalte  
fra, at hun er lidt lunghis, er hun der som-  
me, som hun altid har været, hun snakker  
lige saa friskt og interesseret om alt og alle  
særlig alle, hun kender jo en masse Mennesker.

Men skulde man ikke kunde en Masse Men-  
nesker naar man er 80 aar, hvor naar skulde  
man saa. ja kun bliver 80 aar d. 21 aar.

Det er ellers saer at love, at i har det  
godt alle, selv om een har faaet mere end  
en anden, vi faar jo ikke lige meget alle,  
kun godt det samme da, ellers vilde det nu  
blive trist, saa var der slet ikke noget at  
strabe efter.

Vi har ogsaa prøvet at tjene os til nogle  
Penge, jo det er kun de gamle a. 1 lb. saa  
vi kan jo ikke vende, Appretsinne skal falde  
i vores Gunst. Jy her ellers der er Held ved  
Poul. Det var i den forrige Tids nye, vi havde  
en Kupon mere end vi brugte, og den fik Poul  
den vilde han gerne more sig med, han fyldte  
den hele ud, "Nu skal jeg se om jeg kan vinde!"  
sagde han. Men skulde man have været saa  
dankdrevne, at man havde sat sit øje davn  
under og saa sendt den ind; men det gjorde  
vi ikke, og derfor er vi 31.000 lb. fattigen i  
Dag, end vi kunde have været, der var nemlig  
en Række med elleve rigtige Kamppe paa, den  
Uge var der kun elleve Kamppe. Er det ikke