

Sch Narsa d. 17/11 49

Kære alle!

Efteråret gaar paa held og jule-
maaneder nærmer sig. Efter Vejret
at dømmet kan vi daarlige tænke
os, at vi er saa langt henne i Tiden.

Vejret er stadig mildt og Kæerne
har været ude en Tur hver Dag
og Nattefrost har det været smaa
stød i Aar. Vi har en del Kæbber
der sidder i Foderen isadme, men skulde
dog se at blive færdig i løbet af
smaa otte Dage. Vi fodre Toppen grøn
saa vner det lidt længere end vi
kan fra Roden, vi har ellers haft en
god Røvel i Aar, saa der er meget
at fodre med i Vinter, men det hævner
vilde Foder er jo ogsaa det billigste.

I Lørdags var vi til Indvielsesfest
i vor nye Skole. Fiskolekredsen har
her i Sommer bygget en ny Skole
til smaa 200.000 Kr. Der er fire Klasser.
væbner, ^{Fruer} Sløjdetlokale, Skolekøkken, Bad

Beboelse til gift Lær, og til en ugift
og desuden 11 Elevrester til Efterkolen.

Der er 120 Medlemmer i Friskolen og
blandt dem er der frivilligt indsamlet
60.000 Kr til den nye Bygning. Det kaldes
jeg et flot Resultat.

Vi har ogsaa i Sommerens Løb faaet
en Biograf her i Ldr. Nava.

Den spiller i Aften, flamlit. af
Shakespeare. Det vilde Ingrid op at se
men jeg lod mig ikke om at se det.
Ingrid sagde saa, da hun kørte, at
nu kan du passende sætte dig her
og skrive i Vandrebogen, og som den
flinke elend, jeg er, gjorde jeg saa det.

I Morgen Aften skal vi have og
fejre Bro Svends 45 Aars Fødselsdag.

Ja Tiden gaar og vi begynder at
blive halvgamle, ja jeg kan da aldrig
forstaa det, men naar vi ser hvor
Børnene vokser, kan det jo ikke være
andet end vi andre maa følge med.

Hermed siger vi Tak for alle Brev og
Brev og fjær saa vores stikken med