

Ankommet Lørdag d. 20-8-49.

Kære Familie!

Mange Tak for alle de dejlige Breve, men sikken dog en hyggelig jeg faar naar jeg sidder og læser i dem. Ja altsaa efter at se jer alle.

Aaa du Typist ogsaa Dieb. Ja hvis vi vinder saa kommer vi en Tur rundt til jer alle men det gør vi saamænd nok ikke, men haabet er jo lysegrønt.

Jeg haaber at komme til Virring til Efteraaret saa maaske vi ses saa nu ved du det Kirk. Ja vi havde jo et lille fransk Visit af Jørgen da han var paa Bellahøj kun en Aften, men vi var nu glade for det selv om det var saa kort Jørgen det er da bedre en slet intet og saa fik vi da ogsaa lidt nyt fra Fyn. Ja nu har vi jo tre i skole Bente i 4 Kl Svend. Erik i 2 Kl. Annelise i 1 Kl. Annelise er lige begyndt

nå efter Ferien og synes jo endnu det er en leg. Bente er ogsaa glad for det men det er nu meget de forlanges af saadane nogle storrelser skal lere.

Ja Børnene kommer somme meget mere ud end vi andre gør nu har Bente jo været hos Martha og Aksel i over en Maaned og hun var med ude omkring saa hun fortæller og fortæller. Vi skulde nu have en Bil ligesom Onkels Aksel har siger hun saa kommer man meget mere ud omkring jo Tak sagde jeg det vilde vi skam ogsaa gerne. Men vi har jo ogsaa mærket nedgangen som der er kommet inden for Pøns tag og saa maa vi endaa ikke klage men det er jo ikke altid nemt at lade være. Jeg skriver ligesom Gerda jeg har ~~maa~~ faaet mig en Bomuldskjole. Min Tid gaar ellers med at sylte og gaa i Haven og det holder jeg meget af begge Delle. Og der skal jo stadig sy og styres om alle vores

Born men jeg kan nu godt lide at
støppe Strømper. Rude man sidder
saa dejligt og hviler synes du ikke det.
De bliver saa store med Tiden Lennart
slaar nu Bekorden med vores da han
maatte nemlig da han var 2 Aar 94 cm.
bliver han saa dobbelt saa stor skal
han blive 188 cm det bliver nu en
høj Herre og naar jeg saa tænker
paa mine stakkels 157 cm. Sin jeg
korer jo heller ikke til de store.

Den 28. i denne Maaned faar Poul
ferie men det bliver vist ikke saa
meget ferie for vi skal kalke og
male hele Kælderen saa vi kommer
ikke til at hede os. Jeg har nu
ogsaa haft otte Dages ferie hjemme
hos Farmor sammen med de tre
mindste da Bente var i Hadsund.
Ja det er nu dejligt saadan at faa
otte Dage hvor man ikke behøver
at tænke paa Hus holdningen. Ja nu
blev Feddet givet fri de skulde ogsaa
sage og give os noget mere Sukker

Ja jeg synes ogsaa Jens Otto er en
kedelig en Dils men vi haaber
det gaar som Freda mener. Jeg havde
sparet 32 # Sukker sammen til
Fyllning, forinden det Syltes ikke
vi fik men jeg kunde da godt
bruge meget mere end nu siger
i andre kvinder i Familien ikke
at det passer. Ja vi er da raske
allesammen og Poul er det blevet
godt med igen. Han fik nogle
Indsprøjtninger og de hjalp saa
godt. Nu vil jeg slutte med kære
hilsener til jer alle store og smaa
fra os alle seks i Vanløse

Poul og Hanne.

Opendt d. (Ja nu maa i ikke faa
et Chokolade) den 22-8-49.

P.S.

Dils husk at lade snoren være
lidt længere naar du klyper af
efter knuden saa kan jeg nemlig
bruge den igen Tak skal du have.