

Konfirmation her, Foråret 1950 om  
alt gaar vel og haaber at se eder alle  
til studd de Konfirmande Flit  
Elise Jenny og Johannes  
Ap. d. 2-3-49  
Ed præs. Folkemødet

Over Hattuf, midt i marts.

Kære søskende!

Saa gik det første år, her i huset, som  
rentier og daglejer og der gaar muligvis  
et år endnu præsumt vis, Jørgen siger,  
du har det samme godt, nå ja, sdaar er der  
jo ingen grund til, at skynde sig med, at  
købe ejendom igen, og det er heller ikke  
ud til, at de er faldet i pris endnu,  
men det kommer vel, naar vi venter  
lange nok og til den tid er der maaste  
ikke noget ved, at drive landbrug.

Ja, vi mennesker bliver aldrig kloge nok, jeg har paa fornemmelsen, at jeg bliver dumme, ikke lyse udsigter, vel, man maa haabe det fortsaer sig. Herrik bemærker, at jeg er lidt kedskrivende, han har maaske ret, det har den fardel, at det er lettere baade, at skrive og læse mit kapittel her i samlingen og det forelygger tillige, at jeg forskriver mig, fortalelse kan der jo ikke være tale om. Vi har det ellers godt alle mand og kvinder. Nyheder, na, det har jeg ingen af, det er jo begrænset hvad der sker, ved et jordløst hus. Jeg har haft helt godt med arbejde i vinter ogsaa, kun ledig 2 uger i januar.

I februar blev jeg hjemme en halv snes dage for at pleje hverandres influense, saa nu regner jeg næsten med, at være klar til, at tage det store sus, som forhåbentlig kommer nu med foråret?

Den 20 august havde vi besøg af vor amerikanske fatters svigerforældre, (lynvisit i dollargrin) meget pære og tiltalende mennesker at tale med, men travlt havde de skam. Saa rejser bogen den 16-3-49 med hilsen fra os alle Her Svend.