

Roskilde 1.11 - 1948

Kære alle!

Gaa er Tiden aller goad, og jeg maa
til at lege mig sammen, saa jeg kan
faa en Hilsen med indens Bogens rejser
videre. Jeg har nu ellers ikke saa
meget at fortælle, for her gaar alt ned
det gamle, og vi er snart alle sammen
og ved godt Humør. I denne Tid gaar
det ellers med Raerne, jo vi er da vel
at være ferdig, de er jo noget anderledes
end sidste Aar, de vi da osligt kunde fange
dem Raegreben, Lukkeræerne kommer jo
nok til at give det skabelse i Aar.

I det hele taget er det jo meget bedre
med Aulen i Aar, og saadan en Gæstning
som den ny Kløver gav i Aar vi ikke
sel her i mange Aar. Vi har haft
det Ukeld at to af vor Kær har kastet
nu for nyhig; men den første var de ikke
smitsom, den sidste har vi ikke faaet
Besked om endnu; men vi troer at

det gaar lige saa godt med den.

Vi havde jo vore Kyllinger lidt tidligere
især, og de var da ogsaa ret tidligt
begyndt at lægge Æg, og var kommen helt
op paa 70 Æg om Dagen af 120 Kyllinger; men
saa gik de helt ned til knap 50, hvad der
jo ikke var saa godt, nu er de dog alles
i Sligning. Flumvig begyndte paa Skolegang
1 April og befinder sig ogsaa ret vel det
at han møder i Kikkene kl 6 1/2 om Morgn
og er klar til at køre en Time før de
skal være i Skolen, For en Maaned siden
vi i Tommerup, for at hente Vares paa
Fløifabrikken! Vi var runt paa hele
Fabriken, for at se hvordan de behandler Fløien.
Noc vi først har set kvilken. Behandling
der faar inden den er færdig, undres
vi os ikke over at Fløivarerne er saa dyre
Under Rejsen derned tabte Gerde sit Armbånd
og vi vendte det først en halv Time
Efter at vi var kommen derned, vi var
saa inde paa Banegaarden og anmeldte det,
de ringede saa til Midelfort; men derjo
var Toget kørt, saa ringede de til Fredericia,