

Sch Naran d. 29/8.

Kære alle!

Ja, Søstren er jo minderværdig på mere end en Maade, og i behøver da ikke lige at mindes den færdi at jeg ikke får skrevet for, jeg er blevet lidt forsinket, og det venter er, at jeg næsten ikke aner hvad jeg skal skrive! Jeg kan da meddele eder at vi er alle raske, og har det godt, Vi var i Vining et Par Dage først i Juli Maaned og det var en meget vellykket Tur bortset fra, at jeg fik mig en Forkølelse på Turen, og nogle Dage efter at vi var kommet hjem mærkede jeg også i Seng med feber og jeg havde Løse, Influensa sagde han og jeg svæde og jeg fros og Temperaturen gik op til 40 og vi havde Lægen igen ovenkøbet Sunday. Efter saa fik jeg en Penicillininjicering og nogle Piller og i løbet af en Dag var jeg feberfri, men var jo meget slø. Ja, Hvis din Vagt passer Lørd, tabte jeg 12.00 på de Par dage, Det var jo lidt chøst de første Par dage i Høsten, men nu er jeg da heldigvis

Mult i orden igen, og vi har faaet  
Hosten godt i Hus. Rugen vel en af de  
bedste vi har haft. Byggen middel, og  
Havren den daarlige, sa de bresten Aar  
vi har været her. Altsaa lidt af Noest.

For Brønnenes vedkommende er Sommer  
ferien forbi, de har holdt Ferie her  
hjemme i Aar, og nu er de saa falden  
i de vante Følde igen, og Karen braver  
rask omkring og skal helst have fat i alle  
Ting og desvære naade hun en Dag at  
faa fat i Albummet og der var nogle  
Stykker Billeder hun skulde se hvad  
der var paa den anden Side, og hun  
blev meget formermet, da, vi stoppede  
Lugen, men vi maatte hun er blevet klogere.  
Hil mærke Gang. Angaaende Familiefesten  
ved jeg ikke rigtig hvordan det gaa, det  
lader ikke til at der er saa stor Skemning  
for det i den øvrige Familie, og nogle mener  
at det skulde være hos Slayton's stammer fra,  
Raundrup Vange, at Festen skulde holdes, saa  
jeg ved ikke hvad det bliver til.  
Tak for alle Hilsener! og de bedste Hilsener til eder  
alle fra os alle her Ingrid og Jørgen.