

Rosilde d. 23-3-48

Kære Familie!

Ja, jeg havde jo regnet med, at jeg kunde bruge Helligdagene til at skrive i Vandrebogen i, men det blev for længe at have den i, saa jeg maa i stedet for sende den en Dag før, eller bliue den to Dage bag efter. Ja, nu er Foraaret jo kommet, men hvis det ikke snart forandrer sig lidt til det bedre, bliue det ikke forebærlig at vi faar Køerne ud fra Græs. Takket være Kaalraenne kan vi nok fodre med Røer til et stykke ind i Maj; men Halmen begynder det snart at knibe med. I Aar har vi de Kyllingers igen, fik 300 d. 9 Mark de brues godt, selv om 50 af dem tog sig et Bad i Drikkebrødet den første Aften. De saa ikke godt ud Dog jeg afkrev de ogsaa en Gnes til næste Morgen; men der Ogik kun en, saa de maa jo være ud af en stærk Race.

Den 20 Februar var vi i Middelfart,
sammen med Jørgen og Jørgrid, for første
gang efter at de er flyttet ind hvor de
nu bor. Henrik skulle have hentet os
på Stationen, for at vise os vej; men
vi næsten nået derude inden han kom
forende på Cykle, saa det var jo også
Søndag morgen, Kl. var jo dørlig nok 10.

Der var vi så lidt ud på Efttermiddagen
derefter en Tur på Kirkegården, og der
ud til Anker og Grete hvor vi var til
ud på aftenen, da Rutebanaufføren
kom os ind til Banegården.

Det er jo glædelig for jer, Folke at
i har haft den så god Sukkerkædet,
det er mere end vi har haft her på Fyn,
men desuden idelægges i den Betskabbetaling
for Misværet, som vi skulde have haft.
Jo vi talte jo om, Marthe og Aksel,
at vi skulde op og se til jer på vor
10 års Bryllupsdag, men det bliver nok
ikke til noget, så det kommer til
at være til en anden Gang. Jeg kan
do fastsætte, for hvem det ikke med