

modtaget d. 28/1.

Kære alle!

Ja, jeg skal saa fortsætte med Skrivet
- det er jo ikke saa uvannt i denne Tid.

Vi har lige faaet, - det for saa mange
fugtede, Skattekema indsendt, og
det lader til det gaar igennem saar
jag har da ikke hørt til noget endnu.
Siden jeg skrev her sidst har vi jo haft
et meget høit Efteraer og en meget
fugtig Vinter. Efteraeret var godt at sank
Kartofler i og vi benyttede det gode Vejr
og sankede en flak af dem selv. Vi havde
2 1/2 Ed. anmeldt til Kontakt til Eksport -
Laggekartofler. Det var en god Foretning
som vi fortsætter med i Aar.

Ingrid's Broder er Eksportør og vi
arbejder saa lidt sammen. Jeg modtager
anmeldelser her fra Ostfyn og skal
saa soige for at fra den Afsendte fra
Aalborg om Efteraeret, saa jeg er jo inter-
seret i at fra fat i nogle - der vil dyrke
Kartofler.

Boerne vokser godt, og Listerkal i

Skole nu til April, han spørger efter
om man har nogle Tælle eller Kusiner
der ogsaa skal i Skole. Vi var inde ved
en Specialist i Odense, med Karen engang
i Efteraaret og man mente vi skulde se Tiden
an et Aar tid endnu, det kunde godt komme
endnu med Hilsen. Børge Frommelinder var
helt og Pigen er jo rask og kvik saa
selv om hun er lidt tilbage i det efter
Andes Alder, ~~sagde~~ ^{sagde} man vi skulde forholde
os roligt der var ikke noget at gøre endnu.

Og vi maa jo ogsaa sige at hun gør
fremskridt, hun vil noget bedre allerede
nu, saa vi håber det bliver bedre
naar vi får Sommer og hun kan komme
til at rende ude hver dag.

J. har jo alle hørt om den Familie
- fest der har været sagt om.

Jeg kan da oplyse, at det bliver
i Høgenlund Fri Efteraaret der løber
af Stabelen, og jeg mener, at saafremt
der er mulighed for at vi kan
komme, skal vi møde alle, det kunde
da være morsomt at se alle en

Gang, og jeg kan da ikke tænke
mig andet, end, os der er bosat her
omkring, er villig til at ~~lægge~~ give
Kaffet til eder den kommer ~~højst~~
sengens borte fra.

Vi havde ventet at du Johannes, havde
set ud til os, den dag du var i Odense,
men der kom ingen.

Og du Henrik er kommet tilbage
til Lyngby igen. Til Lyngby med det
nye Arbejde, det maa vel nærmest
blive "Laboratoriedirektør"!

Det er Fastelavnsmandag og det har
regnet hele dagen, saa jeg har benyttet
Lyngbyheden, og sender saa Bogen videre
paa rejsen med Tak for alle Bilsener
og sender billige de bedste Bilsener
herfra, med til eder alle.

Ingrid og Jørgen.