

heldige, men det har du jo altså men,  
maaske endda for lange Tiden, faaet af vide.

Det er forresten Karins Fødselsdag i Dag, saa er hun  
3 aar ja Tiden gaar, og vi bliir, nej ikke gamle  
men lidt ældre! Paa Søndag skal Ruth og jeg ind  
til Odense og se Ole Marie og Hans Høst i Operette-  
Kavalgade. Dem har vi altid gerne villet se og høre.

Haa men nu vil Ruth i Seng, og hun vil have mig  
med, nej, det er ikke noget at gøre, jeg maa skutte.

Kærlig Hilsen til jer alle fra os her

Ruth og Vibe -

ankommet (jag husker ej saa nøje)

afsendt d. 30/10-47.

Have alle!

Ja først vil jeg sige Tak for alle  
de dejlige Breve! Det er judsigt men  
jeg er den eneste som ikke har  
noget Jord at skrive om, ja en lille  
stump Have som vi synes er stor det  
synes Povl da dengang han skulde  
grave den, vi har da ogsaa baade

haft Tomater en lille smule Kartoffler  
masser af Polber, Graskar, Kirsebær  
vi havde et Træ og det gav 25  $\text{\$}$   
var det ikke helt godt og saa havde  
vi ogsaa to Ebletræer der gav godt  
og et Valnøddetræ men det var første  
Gang det bar, i et år saa der var kun  
tre Valnødder paa men lidt har  
ogsaa ret. Ja og saa har vi jo ogsaa  
faaet en lille Tori siden sidst jo  
der sker skam noget hos os. En  
dejlig Knægt der var lidt vovl  
med ham en Overgang har tabt  
i Vægt men nu grov han godt  
han vejede 8  $\text{\$}$  og maalte 53 cm  
da han blev født nu vejer han  
17 1/2  $\text{\$}$  og maaler 63 cm. Han blev  
døbt for en fjorten Dage siden og  
fik Navnet Hans Lennart men  
bliver kun kaldt Lennart, Hans  
er efter Svigerfar. Min Svigerfar  
døde nemlig den 5 August og det  
var et hadt Plag for Svigermor  
for han havde lige købt en Gaard  
Lennart blev født den 21 April.

maa 70 Tonder Land og Kroen havde  
han solgt men det var ikke gaet  
i Orden endnu men saa mageskiftede  
den nye Kroer med en anden Maa  
og saa skulde Tarmors Penge jo falde  
saa nu lyser det jo da igen Tarmors  
var jo kun 63 Aar men han var  
jo ikke rask men vi havde da  
troet at vi skulde faa lov til at  
beholde ham nogle Aar endnu  
men det kommer for end man  
aner. Du skriver Venstre Jubleer  
Dils mor de ikke er holdt op  
med det, du ha ikke en Minister  
og faa saa var det vist lige saa godt  
vi havde beholdt Thuid det synes  
vel osse for der er Landmand?  
Jeg har nu været lige saa heldig  
som dig Inger angaaende Garne  
Lennart fik nemlig forærende  
i Daabgave af min Veninde 40 Fed  
lyseblaat Uldgarn og 30 Fed Hvidt  
saa nu bliver Strikkeryndene  
gloende igen. Ja Benke kun var jo



saa heldig i Aar at faa en Ferie-  
billet fraa Skolen saa hun var  
rigtig ude. Billetten gjaalt til  
Middelfart der var hun hos Grete  
og Anker og derfra tog hun "Imaature"  
ud omkring til Holdna og hos Johannes  
og Jenny og Inger og Svend og saa sine  
Tante og Kusiner som hun aldrig  
for havde set og til Kik og Level  
var hun ogsaa gys og jeg vil lige  
benytte Lejligheden til at takke jer  
som har haft hende fraa Besog  
hun har været saa glad for at  
være hos jer hun fortæller stadig  
de smaa om sine oplevelser fra i  
Sommer og de lytter med stive  
Øren og store Øjne. Saa sagde hun  
ogsaa noget om at Johannes og  
Jenny og Lis at i vilde komme  
en Tur til København og saa  
vilde i komme ned og besøge os  
ogsaa men i har maaske  
forbrudt det igen. Men ellers er i  
stadig velkomne vi er saa glade

naar der er nogen som kommer  
og ser til os men det sker desværre  
saa sjældent. Men jeg kedder mig nu  
aldrig det kan man da heldigvis  
ikke faa tid til naar man har  
Hus, Mand og fire Puder som skal  
passes og nu er jeg begyndt paa  
Julegaverne saa velkommen jeg ikke  
er Landmands Pone har jeg nok  
at lave alligevel. Ja inden man  
ved af det staar Juleen for Doven  
Med al dens Glæde og Travlhed.  
A. u vil jeg slutte. Med en kærlig  
Hilsen og Haabet om at i alle er raske

Børnene Poul og Hanne

Bogen ankom den 3-11  
og afsendes den 17-11. uha det er vist  
høje tid jeg faar den afsted igen.