

"Højvang" d. 7-23 Juni.

Søstende!

Skanderborgturen var i Grønden marsom, trods alle Rejsesværlighederne og forfejlede Beregninger, jeg kan ikke sige andet end, at jeg maade mig storartet, naa, ja, noget af Hjemturen undtaget, der var et elskende Par med som var saa indtaget i hinanden, at det næsten var uansædendigt paa offentligt Sted. Ja Faraaret kom og med det Masser af Arbejde, saa vi næsten ikke har forvundet det endnu. Vi har nok en 15 aars Dreng til Hjælp, men han er ikke skabt til Arbejde, han liver først op naar det er Tyrassen. Det er nogle rare Gutter. Og vi fik Sommer, med Sol og Varme i rigelig Mængde, men desværre alt for lidt Regn og det kan vi saa daarligt undvære.

Vinterfoderet slap for tidlig op og Sommergræsning en for udryk, 2 Faktorer der bevirkede, at jeg maatte halvere Besætningen for, at kunne fodre igennem, ja, det er den forkerte Vej at gaa, men det var nødvendigt. Vi fik lidt Regn

sidste søndag, og Mandag, og igen sidste Nat,
saa nu haaber jeg Græsset vil skynde sig
at gro igen, saa vi kan blive fri for, at hente
paa Vejrabatterne, jeg har snart slaaet flere
km. Vejrabat, men det slippes snart og ogsaa.
Eli og Dora har travlt med Forberedelserne til
Skoleudflugten i Morgen, Turen gaar til
Svendborg, og Trasinge med Toget fra Højby Kl. 8³⁰.
Dora har ikke talt om andet den sidste Uge og
det gør hun vel heller ikke den næste.

Kiells spørger om, hvem der holder Forbindelsen
med Farbror Kiell, det gør jeg.

Jeg skriver til ham og fortæller om Fars Død og
siden har vi vekslet Brev een eller to Gange
om Faret, men det gaar vel ikke saa smange
Aar til, han er jo paa Vej til de 4 Sneer.
De to Efternoler vokser godt til nu, Birthe
begynder at snakke og Gert er en rigtig Gæster-
mand, der helst vil være med alle Steder, hvor
hans Hjælp ikke er ønskeligt, men han er sjov.
Ja, det var mit lille Bidrag, der bliver ikke mere
denne Gang. I faar alle de bedste Hilsener fra
os her paa Højvang.

Svend.