

Roskilde 14-2-1948.

Kære alle! I Lister maa vi da sande  
det gamle Ord. Naar Døgene længes  
Vinteren strænges. Det var jo svært ved  
at være rigeligt med al den Kulde, uden  
at der er Ides mindste smule Sne til  
at dække Vintersæd og Græsmarker med,  
ja forøvrigt til at lene overalt, for  
det gør det jo, selv om det er noget  
koldt og ubehageligt. Hvad angaar Bændsel  
klares vi os nok selv om det har været  
slent i Beholdningen i Januar Maaned,  
da vi maatte pynte i Lovestammeret paa  
Grund af Sygdom. Den 3 Januar gik  
Lingefors i Seng og saa gik det Slag  
i Slag med Flemming, Gerda, Jørgen, Evigeman  
og Edidth, kun Christian og jeg kaldt  
den gaende, selv om det var med at  
knike lidt; men da det var mest  
kritisk var jeg til en stor Frokost  
nede i Byen, hvor 60 Mand gjorde det  
op med 38 halve Åker, saa i forstaar  
at Dagen efter fejtede jeg ikke spor.

ikke engang Tømmermand var der noget af. Skibet er jo ellers ved at blive et moderne Trafiknudepunkt med Flyvemaskiner og Landingsplad pro Fres. Isbryderen hjælper jo ogsaa til med to Ture i hvert Rejsning medens Fæggerne kun tager en Tur en gang imellem; men saa staa det ogsaa med store Tyber i Avisen Dagen efter, hvis Ide da er kommet over.

Der er 5-6 Flyvemaskiner herude til en og to Mand, og her de ikke Tur til Korsis, foretages de Rundflyvning til 15 Kr for et Minut, saa det summer af Flyvemaskiner Dagen lang.

Det kniber med at holde Raerne fæst i denne Kulde, Fodersukkeruerm gaar det endde med, men Kaalraerne der kun er dækket med Halm, er jo lidt haarde i det; men naar de kommer ind i Kastalden to Dage for vi skal bruge dem, gaar det jo alligevel, selv om det gives lidt Ekshaarheds.

Vore Vandrois har derimod været

frosne i lang Tid og jeg regner  
de ikke med at de læs den første Maaned.  
Gledelig har vi da en god gammel  
Post, hvorpå Vundet er forsvunden  
to Minutter efter at vi har pumpet,  
men dog behøves vi de ikke at være  
bange for at den fryser.

Færdig med at tørke er vi de ikke  
endnu; men det de heller ikke vil  
at komme i Marken foreløbig

Brændet er vi da nødt at blive færdig  
med, fraregnet den Rummet vi kan  
vente at få tildelt for Skoven.

Lørdag d. 3 November var jeg i Nørre Bjerg  
til Svends 10 års Dag som Fødestes.  
Det var en god Tur, men desværre var  
Gerde ikke med, de Flemming lige  
var kommet hjem fra Klinik i Odense,  
han havde fået stukket Glut pro Trombin  
og Mandlerne taget. Det er ikke for  
godt med Grene endnu; men vi spaa  
jo haabte at han kan være fra det.  
Jeg skulde spørge dig Martho, pro Edith,  
om vi ikke snart saa nogle Billeder