

Modtaget d. 17/11

Middelfart 1/12 45

Kære Allesammen!

Det er voldsomt, som Viden gaar, sidst jeg skrev i denne Bog var det Foraar, nu er der kun godt 3 Uger til Jul, og i Aar skal vi til Byen og se Julendebilling med Lys i alle Vinduer og fuld Blus paa Gadebelygterne! Ja, hvor mange af vi Lise kendes Børn kan huske de har set rigtig Julendebilling ved Lys, det bliver ikke mange.

Ja, nu taber det med Slubningen af vores Vid kan paa "lille Houggaard", den 1ste Januar skal vi her ud af Skolet, man er ikke smidt ud, som man siger, det er efter fælles Overenskomst. Han spekulerer meget paa at sælge, og saa mente jeg, at jeg kunde lige saa godt se mig om efter noget andet i god Tid, i Ledske for, hvis han pludselig sælger, at staa uden Beskæftigelse. Han skaffede mig saa ind paa Kædetfabrikken, hvor jeg nu har arbejdet

i ca 3 Uger, det er nu ikke af Kærlighed og
Fuldelse, at jeg tager der over; men man skal
jo eksistere.

Man bliver ikke overanstrengt saadan et Pled,
hvad der snakkes saadan et Pled, er ganske urim-
ligt, Særlig de første Dage falder det en for Brystedet,
det er ikke til at fatte, at det kan praktiseres;
men det gaa godt, efterhaanden lægger man ikke
mærke til det, vi vænner os hurtigt til det.

Jeg blev lige godt forberedt en af de første Dage
jeg var der over, der var en Del arbejdsfolk samlet
hjemme i en Krog af Værkstedet, og jeg var jo
nysgerrig og vovede mig derhen, og da var det et
Par arbejdsfolk, der var ved at spille Skak, og det
var lige midt i arbejds tiden; men de havde heller
ikke arbejdsarbejde, for saa skal de nok lade
være, at drive Videns væk. Vi har faaet Akkord
paa det, som jeg arbejder med og kan tjene ca
120-125 om Ugen, saa det kan nok gaa, saa længe
vi kan holde det; men de første 5-6 Maaned
kan vi da.

Men det aller væsentligste af det hele, er en
Lejlighed, vi sender her fra Herodes til Pilatus;
men - "desværre brydaget" lyder det altid. Nu kan

vi begyndt at spekulerer paa, at købe et Hus;
men det er Pokker til Priser der er paa dem.

Det skrider ellers godt med Efteraars-
arbejdet her paa Gaarden, vi mangler kun
3 Td. Land af Gårdsjorden at pløje, saa tidlig
har vi ikke været paa Færd i den. Vid jeg
har været her; men det kan være, at det er
fordi jeg har været her, Vi har haft noget
meget Dagligs hjælp end vi plejer, vi skulde
være færdig i ordentlig Tid, naar vi nu
skulde have ny Bestyrer, han skulde jo helst
gaa et godt Indsøyk!

For at vende tilbage til det private igen,
vil jeg da lige fortælle, at jeg var ude i Skit
og de paa det gamle Hjem. Det var Løgnestjerner
og Oskendeleum; Skit Arnold Andersen, der
fortælle mig, at Manden der havde det vilde sælge,
saa var jeg selvfølgelig nysgerrig efter at gaa
at vide, om det kunde erindres for en ordentlig
Pris. Der var kun de gamle Hjemme da
jeg var der ude, det er jo en Søn der er
skrevet for det, og de gamle der har set Pengene
i det, og det var de var borte af, at de havde
ladet Sønnen skrive for det, for hvis det

skød til dem, vilde de ikke sælge; men jeg fik da den Beshed, at skulde det sælges, skulde jeg nok fåe forsi Bød, han vilde have ca 15,000 kr. det er jo rigeligt, naar man tager i Betragtning at han gav 6000; men i Forhold til Viderne er der det ikke saa stort at sige til det.

Der er jo lavet lidt om præ det, der er kun 2 Skuer ud til Cementen, og 2 Trekarmsvinduer det øvrige er nogen lunde det samme, som det altid har været; men det er lidt mere bask med Beflansningen, og saa har han solgt noget jord fra, fra Høusegaarden og i lige Linie med til det gamle Hus.

Det er nu ellers strange nok at tænke sig, at enten skal man købe et Hus, eller ogsaa om i Skolen og have et Klasseværelse, eller hvad der er endnu være, paa Fattiggarden, ja, det hedder jo Husindeafdelingen; men Taksa er det samme.

Der har ogsaa været noget andet paa Tapsted. Valdemar Larsen var kommen ved mig for nogen Tid siden, og vilde have at vide, om jeg ikke kunde tænke mig at blive Bostyrer eller Forpagter af Baarvig Højskoles Gaard.

Folk her paa Egnen har samlet en 180,000 kr
sammen, som der skulde bygges Højskole for
paa Baaring Banken og da de ikke kunde købe
noget grund til at bygge Skolen paa, maatte de
købe en Gaard, som saa skal høre til Skolen, men
de er ikke rigtig enige om, hvordan det skal
ordnes, de skal have det afgjort paa Torsdag
og saa skulde jeg faa Besked, Valdemar Larsen er
med i Udvalget.

Ja, Tiden for Fiske med at betrodde Bogen
langere er allerede overstreget, saa i faar ikke
Læderingen paa Historien denne Gang; men man
musk til næste, det bliver spændende; men musk
for os.

Men værdsæt fra at det der, har vi det gode
allesammen er næste og søige, det er jo da det
vigtigste, saa Bester ordner sig nok.

Kærlig Hilsen til jer allesammen fra os
her paa "Lille Høggård" Else, Helge, Poul,
Frida og Henrik.