

It kommer med Gang.

Kære alle!

Ja. i Aften er det vist
Vejr til at skrive i. Det bliver
og Regner, og Radioen har
lige meldt om store Overvint
mulen, saa er det lige godt

Lisbeth. rart at sidde inde i Varmen
jeg var kommet ned at jolje i Formid-
dags, men da det blev ved at regne
trø jeg lige godt hjem igen for det er jo
ikke til at holde Linnen naar det stormer
saadan og Hestene gaar og stikker med
Hovedet mod Vinden.

Her gaar Livet ellers sin stille
Gang, ja lidt mere har vi jo af og
til, men det bliver da med til Dagens
Løst naar vi har Børn i Huset, men
de er da raske forrygt nogle Børn
som det lader til det er noget sent at
komme af med. It passer sin Skole og
her saa smaa begyndt at gøre lidt
Gavn ved siden af, men det er jo

ikke lige interessant alt sammen, men vi
har jo alle maattet lere lidt af hvert saa
det man kan jo ogsaa finde sig i, men
det lader ellers til at Lisbeth bliver
men til at arbejds ude. Hun er "Fars Pige"
siger hun og hun skal helst vere med
naar der sker noget. Har vi en ko der
skal kalde naar det ind, men Pigen lader
skam ikke saadan noget gaa for sig.

J. Foraret ved jeg koster lige til Peter
skulde den ene Høje føle og Lisbeth
skulde da ogsaa vere med og Fillet havde
daarligt nok ~~frø~~ fra ~~hans~~ frøet Hovedet
frem fra hun lod det velkommen med et
"Goddaw lille Fil Goddaw."

Den anden Høje fødte midt i May
men hun kan ikke lide Børn saa hende
kommer de aldrig til, men hendes Fil
har vi endnu, og det er saa kønt og
saa skikkelegt at det er mest Ingrid
og Børnene der passer det. Vi er jo en
en Bedriften i Vinter saa vi ma jo hjælpe
ad saa godt vi kan, jeg har jo stadig
min lille Morgenstar til allejens.

Sidst i September tog vi en lille tur til
Sydhavsøerne. Ingrid var to søstre der bor
i Løbskibing, En er Veverke og den anden
er Kunstledningskonsulent, saa de bor
sammen. Der havde vi en god tur fremme
Ingrid var lidt sur da vi rejste over
friske Gange. Vi rejste over Bangeland,
og Spidsbjerg, Næsther kan jo nok være lidt
uvendig til Vider. Ingrid og Lisbeth havde 8. dages
tur. Jo og jeg tog hjem den femte dag.

Vi havde frækt en Mand til at passe
Hus de dage, Han var her et Par dage
for vi rejste for at blive kendt med Arbejde
og saa hjælpe han os med at tage Kartofler
op. Han havde ogsaa passet det godt medens
vi var væk, men han længtes meget efter
os, og var lige til at blive afløst.

Jeg skulde saa have at vide hvor meget
jeg skyldte ham for de fem dage. Ja, han
menter han skulde have 20 Kr om Juleen
for han måtte op Kl 4 fire for at man
Morgenarbejdet inden han kørte ud og saa
var han ikke færdig om Aftenen for Kl 8
og han havde travlt hele dagen, og han

skulde dog ikke andet end jasse Kiørne og
saa lidt Malkebuen. Vi fik Afregning fra
Meynist nogle dage efter og da vist det
sig saa at der blev Malke og Kølpingene
blev 30 Gde om dagen til omly til at fide
Manden og Kiørne for, saa jeg ved ikke
hvort den store Fortjeneste Landbruget har er
kunne, vi havde da 165-170 ro Malke om dagen
saa det er nu ikke ved at producerer Fiskerne
vi bliver velhavende. Det er nu betydelig mere
Olig, at det er i dag, i er her over, vi
ville gerne have jer her om ogsaa, men
det man i god om en anden Gang, og saa
skal i muddell i Forvejen at i kommer.

Jeg vilde saa meget til at skrive, men
har meget lettere ved det en mig og saa
harde i ogsaa snart meget mere at vide,
men kun vilde ikke, det er kun for
Sio kende ejer kun?? Det vil jeg nu ikke
give kende det i. Saa vil jeg slutte for denne
Gang med de kærteste Hilsener til eder alle
fra os her. Ingent og Jiger.

Hvem er det der kante Boyer. Kærindrygtige Sjæl?