

modt, 16-9

Kære Alle

Tak for alle Brevene, det er helt
fornøjelig at læse dem, det er bare
ikke saa sjovt selv at skrive, jeg
siger lige som Fingur, vi lar jo ikke
selv noget og kan fortælle om, men
saa maa det jo finde paa noget an-
den sidste Søndag i August havde
Jenny og mig lejet os en Tandem det
havde vi aldrig prøvet før, det saa
helt okay da vi først var kommet i
gang, vi var paa en tur til Skry-
strup Flyveplads det var vel nok
en, et stort område ca 4000 Tar Land
og saa alle disse store Starbaner med
breder som vores Landeveje saa læ-
som Øjet kunde se og der stod en
del Flyvemaskiner og saa en masse
Planover i alle størrelser der er vel nok
indlagt meget, for at flyve til alt
og saa alle de Tankgrave der er lavet
under om det hele og Planoverstil-

ger og saa var der laaret et beskyttelseshus
som havde tagt en 4000 Fods Cement
saa det var jo ikke saa underligt at vi
ikke kunde faa noget her ligesom
men nu er det da heldigvis holdt op.
Ja her paa Skovgaard godt ved det gamle
vi kan jo ikke klare os for Henrik
hvad Mælk angaar, men vi bliver
her da til næste Aar igen og igaa
fik vi de sidste Torv Lyeir saa i
Aar har vi $3\frac{1}{2}$ Tons mere som sidst
Aar saa det skulde jo ikke være
nødvendig at fryse til Vinter men
det er heller ikke rart, saa har vi faa
Havem navidet til Jorbeer, Grønsage
staar ellers godt her i Aar, vi har
da Sallerier der vejer $2\frac{1}{2}$ to 3 P., og
Gullerøerne staar i en hel flor, og
saa har vi faaet os en Dobbermann
Pincher med Stamtavle, oppe paa
Gaarden har de snart revet alle skille
Vægge ned inde i Stuehuset saa der er
ikke naen en Stue der kan være i, saa de vade
i Halkøfir oven det hele, det skal jo næsten laves