

Roskilde 15-5 1945.

Kære alle! Tillykke med Freden!
Freden som vi alle har ventet på
saa længe er nu endelig kommen, og
vi kan taler aande, tale og skrive
frit. Der vil jo nok komme nogle
drøje Tider inden alt kommer i Orden
igen, efter Tyskernes Udsugen af Landet;
Men det kommer vi nok igennem,
strøjtet gaar jo dobbelt saa let,
naar det er fri Mand der arbejder
Den 5 Maj var vi i Nyborg for
at se hvordan de fejrede Freden der.
Det var med Flag, Blønstes og Jubel
over alt, Gaderne var sorte af Mennesker;
men mest Trængsel var der dog ved
Sparekassen, hvor de stappede alle Landsformænd
med i Kælderen. De lignede nu slet
ikke sig selv, skønt det blev modtaget
med et den Glans, der kinde tilkomme
dem, forvandt de påfaldende hurtigt ind
gennem Døren, og der var slet ingen

af dem der havde Tid til at se 100 Omgivelserne
der kunde blive meget af fortælle
for saadan en Dag i Byen; men det har
vel været ens over hele Landet. Tyskerpigen
gav Tur gennem Gaderne, bevæget af
Frihedskæmper, Fratræelsen af danske
Cykler, fik tyske Boldspil, hvoraf en
meget af Cyklen var haws, for Dynamoren
var de tyske. Det vilde vel nok være
dejlige Kik, hvis jeg bare kunde holde
Hænderne under Hænderne og saa faa
dem fulde af Ag; men saa let gaar
det nu ikke, Iselu om jeg nok kan
faa dem til at gøre Ag, saa har de
nu ikke været saa gode i Vinter.
Nøj, dengang da jeg havde 125 Fløns
og ikke var under 100 Ag om Dagen
for 1 januar til 1 Maj; sikkert mange
Penge jeg fik, måske 64 Ore pr. Kilogram
7 ~~var~~ har vi købt 600 Kyllinger og fik
30 over og de er nu godt 4 Uger og vi
har de 597 endnu. Kædtraerne er lige
bleven Redrenset og Sukkeraerne stans for
Tur og inden vi ved af det gaar vi

og jukles med Flakken for at holde
Ukræfttet nede. I Vinter har vi fjernet alle
Blomsterne fra Haven, faet den Gødet
og Gravel, den har ikke set Gødning
i 40 Aar saa den kan jo nok trange.

I Sommer skal der saa være Koal, til
en Forsandring kan det vel ogsaa være kønt,
Næste Aar skal der være Tidlige Kartofler,
og saa maa den jo være jæntlig til
Prydhave igen. Er der nogen af jer
der har en god Blanding til Pæene, saa
maa i godt komme med den.

Ju det var en god Ide med den Vandretur
især god den Dag vi modtager den med
11 Breve i; men Knap saa god de næste
14 Dage, indtil vi selv får skrevet,
Saa var der ikke mere denne Gang.

Vi har det godt alle tre, heales pas
snarlig Gensyn med jer alle sammen.

Kærlig Hilsen
Flemming, Gerdo og Frede